

# Snurrebocken

Vår medlemstidning med både stora och små inlägg.



Nr. 3, 2017



## Ordförande har ordet

### *Sommaren är kort – allting regnar bort.*

Sommaren har gått snabbt, det var ju nyss vi stod i 26:an och önskade varandra en trevlig sommar och när du läser detta har vi redan startat en ny spännande termin.

Regnat har det gjort men för våra uppvisningar kan jag uttrycka att Vi hade i alla fall tur med vädret. Det är endast en av alla bra uppvisningar vi genomfört i sommar som blev avkortad på grund av regn. Tack till alla deltagare för ert "sommarjobb".

Under sommaren har vi också fått klart med registreringen hos Fritidsförvaltningen och blivit välkomnade att samarbeta med Kulturens så nu börjar föreningsformalier komma på plats.

Vad händer nu? Vi ska dansa, träffas och ha roligt.

Vilka nya danser kommer våra dansledare med? Lika spännande för mig som för er.

När blir det halvårsmöte? Det ska det bli den 14 oktober och det blir mer än möte på programmet denna dag. Du har väl redan skrivit in det i almanackan?

Mer kommer att hända under hösten men det sparar vi till en annan gång.

Vi ses!

Birgitta



Redaktionen för Snurrebocken  
Kerstin Rur, Royne Larsson och Eva-Lena Jönsson  
Redaktionsadress: [snurrebocken@folkdans.nu](mailto:snurrebocken@folkdans.nu)



## EUROPEADEN 2017 ÅBO

Ja då har hela familjen Nilsson varit på sin första Europead tillsammans med Malmö Folkdansare. En fest i fem dagar där folkmusik o dans binder samman Europas länder. I år ca 6000 deltagare från 295 länder.

Vi tog tåget till Stockholm där vi efter en jobbig vandring med femtielva väskor från T-Centralen till Färjeterminalen sammanstrålade med största delen av Malmö Folkdansare. Efter ett välbehövligt vätskeintag utanför incheckningen togs durspelet fram av undertecknad och det blev lite sång från vårt allsångshäfte. Efter incheckningen på båten så blev det buffé medan vi åkte genom världens vackraste skärgård. Trevligt att sitta ned med gänget igen och lära känna varandra lite mer. Efteråt var det skönt att krypa till sängs för att efter några timmar vakna i Åbo's skärgård, inte dålig den heller. Vid 9 tiden kom vi till hotell Cumulus. Efter incheckningen och påsättning av armband som skulle ge oss flera fördelar så som fri mat och gratis tillgång till flera av stadens attraktioner så var det dags att tillsammans med vår guide se var skolan låg där vi skulle intaga våra måltider. Efter en timmes vandring kom guiden på att skolan endast låg 50 m från hotellet. Jaja det blev lite sightseeing i alla fall.

På eftermiddagen blev det lite träning, först med övriga svenska spelemän och senare med Malmö Folkdansare. På kvällen gick vi till välkomstfesten som låg på strandpromenadens senare hälft. Mkt trevligt att se några av de 295 medverkande folkdanslag dansa.

På torsdagens morgon blev det buss till Gatorade arena där vi tillsammans med övriga svenska folkdanslag deltog i träningen inför kvällens uppvisning på invigningen. På eftermiddagen valde jag och Anton att besöka Åbo slott medan Moa och Ann-Charlott valde affärerna. Givetvis passade vi även på att titta på en massa uppvisningar som skedde längs strandpromenaden, mycket duktiga och proffsiga gäng. Kul att se så många barn och ungdomar dansa. På kvällen blev det återigen buss till arenan. Nu hade vi fått på våra folkdräkter och vår uppvisning klarades galant av. Moa, Anton och Ann-Charlott tyckte det var superhäftigt att dansa inför så stor publik. Efter invigningen blev det, efter lite tumult vid bussarna, hemfärd till hotellet. Inte konstigt att det blir lite kaos när vi är flera tusen som ska hem nästan samtidigt. På fredagen passade jag och Anton på att prova hotellets iskalla pool innan frukosten.

Jaja vaknade gjorde vi i alla fall!

Kl 16:00 var det så dags för vår första egna uppvisning. Oturligt nog föll det lite lätt regn men inte mer än att vi kunde framföra våra danser. Uppvisningen gick mkt bra, återigen var det kul att få visa publiken våra färdigheter. Efteråt blev det hemgång i ett tilltagande regnoväder som varade resten av kvällen. Det gjorde dock inte så mkt då vi sammanstrålade med en hel del av gänget på hotellets pub. Mkt trevligt avslut av dagen. På lördagen var det återigen dags att äntra scenen. Vi hade vår uppvisning kl 12:00, även denna gång gick det mkt bra. Blev uppdragen av en Litauiska precis innan vår tur för att dansa så jag var lagom uppvärmd innan musicerandet.



Dagen fortsatte med den stora paraden. Riktigt kul då paradvägen kantades av en stor skara åskådare. Vi sjöng och dansade hela vägen, durspelet var med till paraden. Det blev både sång och dans. Efteråt var det välbehövlig vila och mat. Vila och vila ja inte blev det mkt med det för när vi kom till hotellet och fått av folkdräkten så ville Anton efter en stund att vi skulle gå och titta när det skulle bli världsrekordsförsök i finska nationaldansen Humppa dance. Vi skulle bara titta hette det men när vi kom dit efter att ha slagit följe med Lena och Alf så for Anton och Lena upp och började dansa. Jag skulle fota dem men det slutade med att jag kom för nära dansarna så istället för att fota så blev jag uppjuden av Heidi från Belgien. Ja ja vad gör man inte. Foto blev det inte utan bra mkt trevligare.



Kvällen avslutades med att hela gänget samlades på ett trevligt uteställe och Sassa berättade om sina intryck om oss som var med på resan, kul! På söndagsmorgonen så var det åter dags för det kalla uppvaknandet, dvs dopp i isvaken på hotellet brr brr. På förmiddagen blev det apoteksmuseum och på eftermiddagen var det dags att ta bussen till avslutningsceremonin. Det var en mycket trevlig avslutning. På kvällen blev det buss till hamnen och vidare färd dagen därpå hem.



Detta var vår första Europead med Malmö Folkdanslag men troligtvis inte den sista. Vi har haft många trevliga dagar i ett oftast soligt Åbo.

Vid pennan Jonas



## Finland efter Europeaden

På kvällen efter avslutningen reste de flesta hem från Europeaden men vi var tre par som valt att stanna kvar för att se mer av Finland. Vi tillbringade den sista kvällen tillsammans för att sedan styra vidare åt varsitt håll dagen efter. Jag och min man bilade norrut i Finland för att därpå köra genom Sverige hem. Första målet blev Rauma en stad på västkusten med en välbevarad träbebyggelse i centrum som lyckats undkomma bränder. I denna stad hade man haft en spetsvecka precis innan vi kom dit och det finns en sammanslutning med ca 250 deltagare som knypplar och tillsammans driver en liten knypplbutik. Där kan man köpa färdiga spetsar såväl som material för att själv kunna knyppla.

Tammerfors var nästa anhalt en stad med textila traditioner i form av Finlayson och Tampella. Idag finns det inga fabriker kvar men husen och miljöerna har bevarats och innehåller nya verksamheter. Tyvärr hade textilmuséet stängts i april men det var intressant att gå runt i området och bli bese Finlaysons kända mönster målade på gator och gångar.

I Vasa hann vi endast göra ett kort stopp innan färjan till Umeå skulle avgå. Det vi hann få klart för oss är att i Vasa kan man tilltala och även få svar på svenska, vilket inte fungerade mer än på ett fåtal platser i Åbo. Färjan tog oss till Umeå och vår målsättning var att framförallt se Höga Kusten, vår högsta kustlinje, med en underbar natur och vi hade faktiskt tur med vädret under vår långa färd till Skåne.

Birgitta Jönsson



## Dansglädje

Bilden med Anton och Lena är tagen på Europeaden när det sattes rekord i antal personer som dansade Humppaa samtidigt.

Birgitta Jönsson

## Nationaldagen ur mammas synvinkel.

Min mamma bor numera på vårdboende, vid ett tillfälle när jag besökte henne berättade hon med glädje att de hade varit på Södertorpsgården på nationaldagen och fått kaffe med tårta. Det bästa med dagen var dock att det var en grupp barn och ungdomar som varit där och dansat folkdans. Malmö Folkdansare hade förgyllt hennes nationaldag då hon åter fått uppleva folkdans som ju var ett stort inslag i vår familj under min uppväxt, även om det bara var jag som dansade.

Birgitta Jönsson



## Kallelse till Halvårsmöte i Folkdansens Vänner, Malmö

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till föreningens halvårsmöte torsdagen 12 oktober i 26:an.

Vi hoppas se er alla på dansen klockan 19.00. Klockan 20.00 serveras en enkel fika och ca 20.15 börjar själva halvårsmötet.

Handlingar till mötet kommer att skickas ut via mail till samtliga medlemmar. Vi vill flagga för att en av punkterna kommer att bli "upplösning av föreningen".

Anmäl er på lista i 26:an eller till Karin Persson, på telefon 0725 47 78 81 eller mail [bavergatan@gmail.com](mailto:bavergatan@gmail.com).

Välkomna

Styrelsen



## Dags för halvårsmöte inom Sällskapet Gammeldansens Vänner.

Torsdagen den 12 oktober klockan 20.00 på Sallerupsvägen 26, mötet inleds med fika. Anmäl ditt deltagande senast den 9 oktober antingen på lista i lokalen eller till Lars Kayser, [lars.kayser@telia.com](mailto:lars.kayser@telia.com) eller 040-54 74 21. Kallelse med förslag till dagordning och tillhörande bilagor mailas ut till alla medlemmar. Skulle du, mot förmodan, inte fått kallelsen till den 12 september (1 månad före halvårsmötet) vänligen kontakta Lars Kayser.



För SGV:s styrelse  
Birgitta Jönsson

## Rapport från Dans-och musiksektionen

Malmö Folkdansare erbjuder olika möjligheter att dansa: måndagsgrupp, torsdagsgrupp och herrskapsdans, se kalendern i slutet av tidningen eller på vår hemsida [www.folkdans.nu](http://www.folkdans.nu) för träningstider för de olika grupperna.



Vi vill också poängtera att det inte finns något krav för dig som dansare att vara med på uppvisningar, det är frivilligt.

Då det gäller kurser som arrangeras av distriktet, hänvisar vi till distriktets hemsida, [www.folkdansringen.se/skane](http://www.folkdansringen.se/skane), där du lätt ser utbudet och till vem eller vilka kurserna riktar sig.

Anmäl er gärna på listorna som finns uppsatta på anslagstavlan i 26:an eller via [dans@folkdans.nu](mailto:dans@folkdans.nu) till olika kommande arrangemang.

Mer om detta på annan plats i tidningen.

för Dans- och musiksektionen/ Lotta

## Teater/ombud



Gert-Ove har ordnat teaterträffar för FV tidigare och efterlyser om någon vill ta över. Tills någon tar över hans kulturarrangemang så kan jag erbjuda biljetter till ombudspris dvs 15% på ordinarie pris. (Man kan inte kombinera pensionärsrabatt på 10% med ombudsrabatt 15%.) Om ni vill boka så maila till mig på [marianne.halling@live.se](mailto:marianne.halling@live.se) Det finns inga listor utan jag tar bara mailanmälningar. Priserna här nedan är med ombudsrabatt. Barn under 18 år och studerande är halva ordinarie priset.

**Butterfly söndag 29 oktober kl 16.00** på Verkstan, biljetter 245 kr

Puccinnis Butterfly blir en intim kammaropera som går på turné men spelas några gånger på Verkstan. Det brukar vara en härlig upplevelse och man är väldigt nära på Verkstan. (Bygger på Madame Butterfly). Boka senast 31 augusti

**Pippin söndag 4 mars kl 16.00**, mitten bänk 3-6, 650 kr

(billigare biljetter på sidan eller långt bak går att ordna)

En musikal i två akter med Ronny Danielsson som regissör. Medverkar gör bl.a. Lindy Larsson och Charlotte Perelli. Ett drastiskt och humoristiskt verk – kultmusikal av Stephen Schwarz

Boka senast 1 dec (bra julklapp?)

**Rigoletto söndag 15 april kl 16.00**

Biljetter bara på sidan, 525 kr men även tisdag 8 maj kl 19.00 och då på mitten bänk 5, 590 kr

**Verdis opera Rigoletto** behöver väl ingen närmare presentation

Boka senast 1 februari 2018



**Marianne, teaterombud**

## Folkmusik och dans i Skåne

Lördagen den 19 september var det dags för Folkmusik och dans i Skåne-dagen (Skånedagen) i Eslöv. Det är Folkdansringen Skåne som arrangerade en dag för att samla alla folkdansföreningar i Skåne och verkligen fylla Eslöv med dans och musik. Våra barn och ungdomar tillsammans med barn och ungdomar från Hembyggdsgillet Malmö, Rönnehälls Folkdanslag och Linderöds Folkdanslag startade dagen med att dansa en fantastisk uppvisning på Stora Torg. Alla vuxna folkdansare bildade en färgsprakande fond då de stod på trappan upp till Sten Stensson Stens hotell. Jag är djupt imponerad av barnen som går upp dansar super duktigt efter att ha haft ett långt och skönt sommarlov utan någon dansträning. Det räckte att musikerna började spela så visste de vad de skulle göra (jaja vi hade ett kort genrep på en sidogata bara för att värma upp minnet).



Foto: Stig Hellemark



Tack till Ninni Carr med familj samt Alma Lindvall från Rönnehälls Folkdanslag som var våra musiker. Efter många och långa applåder var det dags att samla ihop oss för att gå parad från Stora Torg till Trollsjöparken där arrangemanget skulle fortsätta under eftermiddagen/kvällen. Det blev några

stopp på vägen där det blev lite spontandans. Väl framme vid Trollsjöparken blev det lite ledigt så vi kunde hitta ett bord att sitta vid, besöka toaletten mm innan det var dags för lunch. Efter lite flörtande med restaurangpersonalen lyckades vi få mat till barn och ungdomar lite tidigare än planerat vilket vi uppskattade väldigt mycket då alla var superhungeriga efter dansen. Korv med bröd och en glad överraskning att alla barn fick glass till efterrätt. Satt fint i magen.

Efter lunch var det dags för alla de vuxna att ha gemensam uppvisning som start på eftermiddagens program. Först ett genrep och sedan ett väl genomfört program. Härligt att se så många folkdansare på en och samma gång. Själv kunde jag inte stanna längre, men vad jag har hört så blev det en lyckad eftermiddag med många fina uppvisningar från många olika föreningar i Skåne. På kvällen blev det allspel och dans för alla som orkade.



Foto: Stig Hellemark

Tack Folkdansringen Skåne för ett väl genomfört arrangemang. Kul att samla så mycket folkdans på ett och samma ställe. Vill be er alla att boka lördagen den 25 augusti 2018 för då är det dags för nästa års Skånedag!

//Camilla

## Info från BUS (Barn och ungdomssektionen)

Ett långt och härligt sommarlov är över för denna gång. Nu är vi tillbaka till rutinerna igen och det innebär att dansträningsarna har börjat. Jag ser framemot att träffa alla er dansbarn igen ( ja givetvis er vuxna med) och dansa tillsammans.



Under sommaruppehållet har vi haft en del aktiviteter, så helt lediga har vi inte varit. Den 6 juni hade vi som traditionen bjuder en massa uppvisningar runt om i Malmö/Oxie. Det är alltid lika uppskattat när vi kommer och dansar och firar Sveriges nationaldag tillsammans med våra äldre. Stortorget var den enda gemensamma uppvisningen denna dag för våra grupper, då vi tyvärr inte fick dansa i Folkets Park denna dag. Vi hoppas att vi kan ordna det till nästa år igen. Uppvisningen på Stortorget var riktigt bra. Stor publik och duktiga, härliga dansare gör att hjärtat blir helt varmt. Tack alla som ställde upp denna dag.

Någon vecka senare var det dags för Midsommar. Detta år var det späckat program då vi skulle vara både i Oxie, Folkets Park och i Skrylle. Vi bestämde att vi delade upp oss så att de vuxna dansade i Oxie och sedan körde ut till Skrylle där de dansade och hade lekledning. Barn och ungdomsgrupperna stannade i Malmö och dansade och hade lekledning i Folkets Park. Det var mycket uppskattat på alla ställen och folkdans håller verkligen regnet borta för när vi lämnade stafett pinnen vidare till nästa programpunkt i Folkets Park så kom regnet. Det var mycket folk både i Skrylle och i Folkets Park vilket



gör att det är många som ser oss och är med och dansar med oss. Ett superbra sätt att marknadsföra oss på.

Sommaren gick och lördagen den 19 augusti var det dags igen och ta på sig folkdräkten för att denna gång köra till Eslöv. Det var dags för Skånedagen eller Folkmusik och dans i Skåne som distriktet kallade dagen. Alla barn och ungdomar från Skåne startade dagen med att dansa en fantastisk uppvisning. Ni får läsa mer om detta på annat ställe i tidningen.

Kommande aktiviteter är den 2 september kommer vi att vara med på Rönnensdag som är ett arrangemang av MKB mfl. Vi kommer där att presentera föreningens verksamhet, dansa uppvisning och ha prova-på-dans. Vi hoppas att detta ska sprida vetskapen om vår verksamhet och att det är fler personer som kommer och dansar med oss. Hoppas att få läsa mer om detta i kommande tidning.



Våra grupper kommer att ha tittkvällar under hösten där föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar mfl är välkomna för att se hur våra träningar ser ut.

Knattelaget den 16 oktober

Barnlaget den 9 oktober

Ungdomslaget 19 oktober

Vår stora händelse under hösten är vår resa till Irland där vi ska hälsa på våra irländska vänner som var här i våras. Flygbiljetterna är bokade och vi kommer här framöver att träna på danser som vi kommer att ha på uppvisningar där. Vi är 16 barn och ungdomar samt 6 ledare som kommer att åka vilket vi tycker är jätteroligt. Vi planerar för en samträff den 6 oktober på kvällen då vi ska genrepa uppvisningsprogrammet och ha en rolig kväll tillsammans. Boka datumen så kommer det mer information.



Kram från Camilla

## Skånedagen i Eslöv den 19 augusti

**Tack alla som deltog!** Vilken underbar dag det blev med uppvisningar av både barn, ungdomar och vuxna. Alla uppvisningar blev bejublade och i den gemensamma "3-minutaren" så blev gräsmattan helt full. Många var kvar hela dagen och dansade in på kvällen. Det fanns även utställningar och hantverk i olika tält och hos Monica var det många barn som provade på att väva indianskt. Bilder och filmer ligger på Fb och Youtube. Distriktet hoppas på att kunna genomföra en liknande dag nästa år.

Marianne

## Föreningsinformation från kassören

Nya nummer som kan vara bra att känna till:

Bankgironummer: 5205-1000

Organisationsnummer: 802505-9000

/Agneta



## Vad har du för planer inför nästa sommar?

Det sitter två intresseanmälningar på väggen i 26:an. Den ena är till Nordlek, som nästa år går av stapeln i Falun 10-15 juli.

Det börjar bli dags att hitta hotell redan nu men

anmälningslista kommer i januari. Ska vi samordna resan med Hembygdsgillet Malmö? Vi kommer att ha ett möte den 26 september och bl.a. ta upp frågan om eventuellt samarbete inför Nordlek.

Den andra listan är till Europeaden som nästa år går i Viseu i Portugal den 25-29 juli. Distriktet kommer att gå ut med en förfrågan om att göra ett Skånelag. Hur många från MF vill vara med? Ska vi kombinera med solsemester? Vinresa på Douro?

Marianne



## Vi gratulerar!

16/8

Wilma persson

5 år

1/9

Sassa Miselli

70 år

3/10

Jan-Åke Rasmusson

70 år

15/10

Sara Höög

60 år

24/10

Marianne Halling

70 år

25/10

Ingrid Bondesson

80 år



## Intensiv Midsommar!

Stort TACK till alla som bidrog till att Midsommarfirandet blev så lyckat. Det var en intensiv dag med många uppvisningar på diverse äldreboende, Folkets Park och Skrylle. Det gjorde vi bra!



## Kalender 2017

För aktuella evenemang och tider titta alltid in på vår hemsida [www.folkdans.nu](http://www.folkdans.nu) eller på vår officiella Facebook sida "Malmö Folkdansare".



### Danslagen:

Måndagar	kl. 18.00-19.00	Knattelaget
Måndagar	kl. 18.00-19.00	Barn/Mellan-laget
Måndagar	kl. 19.15-21.15	Måndagsgruppen
Tisdagar	kl. 19.30-21.30	Herrskapsdansarna (udda veckor)
Torsdagar	kl. 18.00-20.00	Ungdomslaget
Torsdagar	kl. 19.00-21.15	Vuxenlaget

### September

- 02 Uppvisning på Rönnens Områdesdag kl 12.00-15.00
- 13 Styrelsemöte Malmö Folkdansare kl 18.00

### Oktober

- 01 Funktionärsdag cirka kl 10.00 – 15.00
- 09 Tittkväll på Barnlaget
- 10 Styrelsemöte Malmö Folkdansare kl 18.00
- 12 Halvårsmöte FV & SGV kl 20.00
- 13 Presstopp Snurrebocken
- 14 Halvårsmöte i MF kl 10.00-12.00 med efterföljande lunch, aktivitet och fika kl 12.00-16.00.
- 16 Tittkväll på Knattelaget
- 19 Tittkväll Ungdomslaget
- 19 Besök av Taastrups Folkedanserförening på Torsdagsgruppen
- 28-31 Resa till Irland för Barn- & Ungdomssektionen

### November

- 08 Styrelsemöte Malmö Folkdansare kl 18.00
- 17 Uppvisning av Herrskapsdansarna i Malmö (mer info kommer)

### December

- 03 Julfest i 26:an kl 14.30-17.30
- 04 Terminsavslutning Knattelaget och Barnlaget samt Måndagsgruppen
- 05 Terminsavslutning Herrskapsdansarna
- 06 Styrelsemöte Malmö Folkdansare kl 18.00
- 07 Terminsavslutning Ungdomslaget och Vuxenlaget med glöggfest och besök
- 16-17 Julgranshuggning

### 2018

#### Januari

- 20 Kurs Danssjov i Taastrup, Danmark

## Boka in den 14 oktober i din kalender!

Den 14 oktober är det dags för Malmö Folkdansares halvårsmöte. Ja, det är en del möten att hålla koll på! Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att närvara då det händer mycket i föreningen. Förutom mötet utlovas en trevlig samvaro. Det preliminära programmet ser ut så här:

Kl. 10-12 Halvårsmöte

Kl. 12-13 Lunch

Kl. 13-16 Spännande, roliga aktiviteter och fika.

Du hittar en anmälninglista i 26:an. Det går också jättebra att maila din anmälan till [medlem@folkdans.nu](mailto:medlem@folkdans.nu).

Vi i styrelsen hoppas på en trevlig dag tillsammans!

/Styrelsen



## Hantering av personuppgifter samt riktlinjer kring publicering av bilder/filmer

Nu när vi har bildat Malmö Folkdansare är det viktigt att få till bra riktlinjer och rutiner. En fråga som måste behandlas korrekt är hur vi behandlar våra personuppgifter inom ramen för föreningens verksamhet. För att möjliggöra en säker identifiering önskar föreningen i sitt medlemsregister även behandla ditt personnummer. Genom att ange ditt personnummer i anmälan om medlemskap till Malmö Folkdansare samtycker du till att behandling av personnummer och övriga personuppgifter sker inom ramen för föreningens medlemsregister och för andra föreningsadministrativa åtgärder (så som till exempel försäkringar, medlemskap i riks- och distriktsorganisationer med flera).

Som medlem har du rätt att när som helst få ta del av de personuppgifter som föreningen registrerat om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. Uppgifterna kommer raderas, inom rimlig tid, när medlemskapet upphör eller på anmodan från dig som medlem. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta medlemsansvarig.

All hantering sker i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL). Mer information om PuL och kraven på behandling av personuppgifter finns att finna på <https://lagen.nu/1998:204>.

Malmö Folkdansare kan komma att publicera bilder/filmer, där du som medlem förekommer, inom ramen för de ändamål som föreningen har med upprättandet av hemsidor och andra sociala medier, broschyrer eller annan publikation inom ramen för föreningens verksamhet. Inom föreningen finns riktlinjer kring hur bilder/filmer ska hanteras på bästa sätt med hänsyn både till dig som medlem och för föreningen.

I 26:an kommer du hitta en anmälan om medlemskap i Malmö Folkdansare. Har du frågor kring detta så tveka inte utan prata med någon i styrelsen!

/Styrelsen

**TACK för denna gång! Presstopp för nästa nummer av Snurrebocken är den 13 oktober. Alla bidrag, stora som små, är välkomna hälsar vi i redaktionen!**