

Snurrebocken

Vår medlemstidning med både stora och små inlägg.



Nr. 4, 2019





Ordförande har ordet

Slutet på augusti och våra aktiviteter är i full gång. I lördags hade vi Öppet Hus där hela föreningen var aktiv och visade upp vår verksamhet; dans från alla våra grupper, dräktvisning och sömnad, visning av lokalen. Det är så härligt att se 26an sprudla av så mycket aktiviteter. Det är klart vi önskat att det var fler som hittade till 26an, men därför är det extra roligt att redan i måndags var det några nya som kom till måndagsgruppen.

När jag sitter här och tänker tillbaka på sommaren har den verkligen varit full av aktivitet även den. Både vad gäller inom föreningen och privat. Vi hade ett fantastiskt midsommarfirande tillsammans med våra vänner från Klingende Windrose, Tyskland. Stort tack till projektgruppen som ordnade allt så bra. Nu längtar ungdomarna och några av oss lite äldre ungdomar till oktober när vi ska träffa våra tyska vänner igen i Olpe.

Lokalsektionen har gjort ett helt fantastiskt jobb i sommar med att renovera köket i 26an. Jag vet hur mycket tid ni har lagt på detta och ni är många som har hjälpt till. Det är det som är så underbart med vår förening – alla hjälper till med det man kan. Tillsammans blir det bra. Köket har verkligen fått ett stort lyft. Det är så fint och roligt att komma in i köket. Alla ni har hjälpt till med arbetet, stort som smått, ska ha ett stort TACK!

Hösten knackar på dörren och vi har många aktiviteter att se framemot. Redan den 31/8 är det Skånedagen i Eslöv då vi samlas ca 230 dansare och förgyller byn med folkdans, folkmusik, lek och hantverk. Dräkt- och kulturgruppen planerar dräkthjälp för dem som vill och behöver och kanske någon utflykt under hösten. Det blir kanske en eller flera uppvisningar, julgranshuggning och julfest. Ni kan läsa om alla kommande aktiviteter längre fram i tidningen och i kalendariet.

Jag ser framemot en riktigt roligt Malmö Folkdansare höst och hoppas att jag träffa många av er på halvårsmötet den 3 oktober.

Kram Camilla

Redaktionen för Snurrebocken
Kerstin Rur, Royne Larsson och Eva-Lena Jönsson

Arbetsdag i 26:an

Nu är det snart dags för höstens arbetsdag. Vi tycker det är kul om du har tid och möjlighet att komma till en eftermiddag då vi fixar lite av varje. Det kommer att finnas arbetsuppgifter som både är busenkla och andra som kräver lite mera. Vi träffas onsdagen den 9 oktober klockan 13.00 och håller längst på till klockan 16.00.

Anmäl dig på lista i 26:an, via telefon till Karin 0725-47 78 81 eller mail lokal@folkdans.nu

Välkomna

Lokalsektionen /Karin



På besök i Cottonopolis



Cottonopolis är ett smeknamn för Manchester från den tiden, ca 200 år sedan, då bomullsindustrin hade sitt högsäte där. Att Manchester blev högsätet berodde på:

- att man hade ett utbyggt transportsystem i form av kanaler dessa byttes visserligen snabbt ut mot transport via järnväg
- att man hade en utvecklad industri, framförallt i Lancashire, för att framställa maskiner för tillverkningsprocessen samt
- att luften innehöll den rätta fuktigheten för att bomullen skulle hålla ihop.

Av bomullen som kom från Västindien och Amerika tillverkades tråd att väva med samt vävdes tyger. På Museum of Science and Industry finns en stor avdelning med de olika typer av maskiner som behövdes i bearbetningsprocessen. De olika stegen som bomullen genomgick beskrevs på en guidad visning och en del av maskinerna sattes igång så man fick en god inblick i hur de fungerar. En utförligare artikel om processen kommer i Pilavisan.

Muséet var mycket sevärt men vi hann inte med alla avdelningar. En del tid ägnades dock åt avdelningen med tåg och tåghistoria bl.a. finns ånglocket Rocket där. Rocket har efter deltagande i en världsberömd tävling vid Rainhill 1829 gått till historien som prototypen för det moderna ångloket.

Birgitta



EFTERYSNING

Efterlysning av utlånade dräkter, dräktdelar och smycken. Vi ber dig att omgående återlämna om du inte behöver den! Om du använder dräktdelen ber vi dig skicka ett mail till drakt@folkdans.nu och berätta vad du har, numret på dräktdelen (om den är numrerad) och låntagarens namn. Vi i Dräkt- och Kulturgruppen behöver ha dessa uppgifter för att kunna slutföra inventeringen av föreningens dräkter.

Tack för att du hjälper oss!

/Dräkt- och Kulturgruppen



Midsommar tillsammans med våra dansvänner från Die Klingende Windrose.



Så kom die Klingende Windrose med bussen ett par timmar tidigare än beräknat och vid 18-tiden var vi alla samlade för att lära känna varandra, dansa och äta en god bit mat tillsammans. Tidigare har detta varit Folkdansens Vänners vänförening. Det blev ett kärt möte mellan många dansare men också nya möten skapades.

Midsommarafton blev hektisk som vanligt. Ett gäng firade på Folkets Park och ett annat på Skrylle. Gemensamt är att det finns ett stort intresse att bevara den svenska traditionen med dans kring midsommarstången för både unga och gamla. Det blev även uppskattade uppvisningar! Efter våra uppvisningar var det dags att åka hem innan det var dags att bege sig ut till Genarp för att fira midsommarafton. Tältet var på plats, Robert, Karin, Mats och Agneta var tidigt på plats för att få fram all sill, ägg, potatis, jordgubbar mm. Kvällen började med att Julian tog på sig sitt dragspel så gick vi i samlad trupp ut till en närliggande äng. Där reste Moa, Ebba och Klara midsommarstången och sedan dansade vi ett par ringdanser. Därefter blev det mat och vid det här laget var vi alla glada och nöjda att få njuta den goda maten. Är sill lite godare på midsommar? Efter middagen var det dags för femkamp ute på ängen. Jag hade förberett lite lekar och vi fick direkt 7 lag som tampades för att vinna. Det är alltid roligt när alla bjuder på sig och vill vara med. De som inte var med hejade glatt på deltagarna. Kvällen avslutades med fantastiska jordgubbar, tal, sång och glada skratt.

Under sista dagen var det lite olika aktiviteter under förmiddagen och på eftermiddagen sammanstrålade vi alla på Ängavallen. I strålende solsken gjorde både vi i Malmö Folkdansare och våra tyska vänner fina uppvisningar samt dans och lekar kring midsommarstången med både unga och gamla. På kvällen blev det återigen gemensam dans i 26:an för att sedan vinka av våra vänner strax innan midnatt. Det blev många och långa kramar!

Ibland ställer vi oss frågan om föreningslivet lever. Visst gör den det! Inför denna helg har jag fått ingå i arbetsgruppen tillsammans med Volker, Karin, Madde, Katarina och Nathalie. Många timmar har lagts ner för att få till det bra. Mat har planerats, köpts in och tillagats, kakor har bakats, tält har byggts upp och tagits ner, värdar har ställt upp, skidor har tillverkats, det har dansats, det har städats och körts fram och tillbaka. Trots alla timmar som har lagts ner av många i föreningen så har vi säkert missat en del. Men överlag så är jag glad och också stolt hur vi genomförde årets midsommarfirande. Stort tack till alla för en fin midsommarhelg med die Klingende Windrose. Viel spass!

Eva-Lena

Massor av tacksamma kramar

Känns inte som det var så länge sen midsommarhelgen var över men det har redan gått två månader. Vi hade en otroligt rolig och intressant helg med vårt besök från Klingende Windrose där många nya och gamla bekantskaper träffades.



Jag vill rikta ett stort tack till alla som bidrog och hjälpte till under helgen – till alla i midsommargruppen som hjälpt till med planering och allt annat, alla som stod i köket, dukade eller plockade fram mat, alla som dansade och spelade vid uppvisningarna, alla som var värdpar, alla som lede danser och lekar, alla som bar runt på material, flyttade bord och stolar, reste/fällde tält eller på annat sätt hjälpte till under helgen. Ingen nämnd, ingen glömd!

Jag har självt lärt mig enormt mycket och är tacksam att jag fick vara med och "driva" detta arrangemang. Jag hoppas ni alla fick en oförglömlig helg!

Madeleine



Vi gratulerar!



Agneta Persson 75 år
Helge Larsson 90 år
Lena Holmdahl 55 år
Ingrid Axklo 5 år
Ellen Norin 10 år
Henrik Hahne 45 år
Bertil Bondesson 90år
Bo Andersson 75 år

21 september
3 oktober
4 oktober
9 oktober
10 oktober
19 oktober
17 november
25 november



Förkläden i Stora Herrestad

“Mamma använde alltid förkläde. Om det kom oväntat främmade hade hon alltid ett rent förkläde till hands som hon tog på ovanpå, så blev hon snabbt fin”. Så kunde det vara, berättade Lisbeth Klinga när hon guidade på Ljunits & Herrestads Härads hembygdsmuseum.

Museet har många välfyllda rum där besökarna kan få en bild av livet på 1800-talet. Varje år plockas dessutom dolda fynd fram ur kistorna och visas. I år stod förkläden i fokus. På tvättlinor utanför museet exponerades förkläden i olika modeller, från olika tidsepoker. Inomhus var det draperat med förkläden i alla rum, i museets båda våningar. Dräkt- och Kulturgruppen besökte museet och fick en minnesvärd sommareftermiddag med god guidning. Läs gärna Pilavisan 2019-4 för mer information om museibesöket.

/Dräkt- och Kulturgruppen

Tack för midsommarhelgen!

Vilken härlig midsommar vi haft. Vill bara med dessa rader tacka er alla som bakade bullar, mjuka kakor och småbröd. Det var både kakor för oss som kan äta det mesta och för dem som behöver tänka lite mer på vad de äter. Tack även till er som skar upp, bar in och ut mat, diskade och allt annat kringarbete som det blir i ett kök. Vi har kul när vi gör det tillsammans och det känns inte som ett arbete utan lite sysselsättning under tiden vi har trevligt.

Karin

Tack !



Välkomna till torsdagsgruppen!

Vi dansar mellan kl 19-21.15 med paus för fika ca 20.10. Vi kommer troligen att få besök från Taastrup under hösten och vi kommer att dansa tillsammans med måndagsgruppen två gånger. Den ena gången en måndag (när vi har halvårsmöte på torsdagen) och den andra gången en torsdag. Vi kommer naturligtvis också att ha glöggavslutning med inbjudna vänner.

Vi har letat efter lite nya danser för att få utmaningar och danslistan sitter på väggen i 26:an. Kanske hittar vi också lite fler nya danser när vi träffar andra grupper? Hur vårens uppvisningsprogram ska se ut är inte klart än men förhoppningsvis kan vi träna in några av de nya danserna så att de kan användas.

Marianne



Rapport från dans- och musiksektionen



Vi planerar för en nybörjarkurs i höst, start tisdag 10 september kl 19.00 - 20.30, 10 veckor. Därefter är tanken att deltagarna fortsätter i någon av de befintliga grupperna på måndagar och/eller torsdagar. Om någon vill komma och vara "med-dansare" blir det mycket uppskattat. Ledare för kursen blir Lotta. Vid två tillfällen i höst bjuds det in till samdans måndag och torsdag:

Måndagen den 30/9 är alla välkomna att dansa tillsammans kl 19.15-21.15

Torsdagen den 7/11 har vi nästa "tillsammans"-dans kl 19.00-21.15

Vi vill på detta sätt skapa gemenskap mellan grupperna och att vi lär känna varandra. Det är alltid kul med nya kompisar! Välkomna till höstens danser!

Dans- och musiksektionen genom Lotta

Midsummer adventures in Sweden

I have been lucky enough to visit Malmo for Midsummer celebrations four times now. My first trip was over a decade ago and I was invited as a member of my dance group, MacLennan Scottish Group with whom I have visited Malmo twice. My most recent adventures have been as a 'gatecrasher' to festivities and I have been hosted by my dear and very tolerant friends Eva-Lena and Fredrik.

So what are Midsummer celebrations like to the uninitiated? Well firstly, you have a very distinctive Maypole which is quite different to the ones in the UK. The Maypole, covered with foliage and flowers (sometimes not so many flowers!), is very much the centre of celebrations. Maypoles appear all over the place, some big, some small and are honoured with traditional songs, dances and folk dance performed by the host and visitor groups. I have visited Skrylle, Angevallen, Folkets Park, museums and local parks to see the 'Small Frogs'. The singing and dancing is always appreciated by the crowds who are keen to join in the fun. I love to see the flower garlands that women and men wear in their hair – flowers are reserved for summer music festivals in the UK and even then only for the ladies.



Then the food! Herring (sometimes red!), new potatoes and strawberries EVERYWHERE! I had no idea there were so many different ways to prepare and flavour herring or that it could be eaten for every meal – I am so pleased that I love it! There is always a fantastic Midsummer evening meal hosted by a member of the dance group where the food is accompanied by drinking songs, schnapps and games. Games over the weekend are enormous fun but as Pete the Feet demonstrated, the sack race can't be recommended for men in kilts.

Next the weather..... It feels like the sun never goes to bed (I realise it's midsummer!). It messes a bit with the body clock but is perfect for hard core party enthusiasts. Most of the time it has been sunny but there has been the occasional rain shower which makes me feel very much at home – just like a British summer. All of my adventures have involved water one way or another - swimming in the sea (refreshingly cold), swimming pool and/or hot tub.

Most of all, I have enjoyed the fantastic company and friendships which have evolved over time. I have had the pleasure of receiving your incredibly generous hospitality but also seeing two German groups enjoying the same privilege. I have shared in their joy as once strange Swedish customs become delightfully familiar. There is a very special sense of family, tradition and sharing of culture with many opportunities to exchange dance, songs and music. My only regret is the painfully slow progress on picking up the Swedish language but I may have found my niche in translating Swenglish into Denglish and vice versa.

Thank you all, until next time

Sarah Marstin



Gran till julen 2019?

Vår förening har i många år anordnat granhuggning för företag som vill bjuda sina kunder/medarbetare på en trevlig dag i skogen strax innan jul. De ser det som god kundvård/medarbetarvård där man får tillfälle att umgås på ett enkelt och bra sätt. De inbjudna får hugga en gran och våra medlemmar hjälper till med nätning, grillar korv, serverar kaffe, glögg och pepparkaka därtill.



Tycker du, eller känner du någon som skulle tycka, att detta vore en bra idé?

Kontakta Mats Hansinger, 0706157056, så berättar han mer!

Besök på hembygdmuseet Åstradsgården i Staffanstorp

Dräkt-Kulturgruppen bjuder in intresserade medlemmar till ett studiebesök på Åstradsgården i Staffanstorp söndagen den 6 oktober kl. 15.00. Vi kommer att få guidning och får se de föremål som finns på hembygdmuseet, främst inom hantverk, jordbruk, mejeri, biodling, skomakeri och en fin samling textilier.

Besöket kostar 40:-/person inklusive kaffe/te och hembakat. Max. 25 deltagare, så först till kvarn gäller. Bindande anmälan på lista i 26:an eller till Lotta, tel/sms 0763 530343 senast 26/9. Betalning kontant eller swish till Lotta i samband med anmälan. Adressen är: Bråhögsvägen 15, vid Bråhögs kyrka, Staffanstorp.

Välkomna hälsar Dräkt-Kulturgruppen

Ljustöpning

Sedan flera år tillbaka har vi åkt till Wallåkra Stenkärlsfabrik för att stöpa ljus. Vi har möjlighet att stöpa raka fina ljus som brinner länge och utan att rinna. Vi kan stöpa grenljus eller göra ljuskronor. Det finns ett antal modeller som vi kan kika på men det är fritt fram att ta fram egna modeller. Vi har en rolig förmiddag tillsammans söndagen den 10 november samtidigt som vi har många fina ljus med hem som är fina när höstmörkret sänker sig.



Vi blir serverade en fika men en god smörgås, en kaka, kaffe och te. Vad priset blir beror på hur mycket vi stöper men ett riktpreis är att fika, 10 raka ljus och ett grenljus kostar 350kr. Allt vi stöper vägs så vi betalar ett kilopris på stearinen.

Anmäl er på lista i 26:an eller ring Karin på telefon 0725 47 78 81.

Kul om just du vill följa med!

Karin

Frankenberg (Eder) 2019, årets Europeadstad!

Vi var sammanlagt 26 personer som deltog och njöt av dans, musik och sång under en vecka. Resan startade och slutade med Röke buss och snäll chaufför som körde både hit och dit. Många upplevelser och väldigt olika upplevelser eftersom det är ett sådant utbud. Förutom allt organiserat så är det hela tiden spontan dans och musik i gathörnen. Malmö Folkdansare hade tre "gatuuppvisningar" och i år delade vi vår uppvisning med 3 st Morrisdansare från London. Det har blivit många olika kommentarer på Facebook och det blev en både spännande och annorlunda uppvisning med våra danser och de krigiska, energiknippena där även Fredrik hoppade in i en av danserna. Man hinner inte allt och man hinner inte sova när man är så nyfiken som jag. Det var 5000 deltagare, 207 grupper från 22 länder. Mer om detta kommer i både Pilavisan och Hembygden. Det är en väldig gemensamhetskänsla när så många träffas, sjunger och dansar och som också träffats tidigare, vilket ger den naturliga avskedsfrasen "See you next year in Klaipeda". Några av mina höjdpunkter:



- Spontan dans med bl.a. MacLennan vid hotell Sonne vid midnatt
- Spontan sånggrupp en eftermiddag med spelmän från olika länder
- Borgmästaren i Klaipedas avslutande sång och trumpetspel, What a Wonderful World.
- Och inte minst alla uppvisningar av Malmö Folkdansare (+ London, Orust och Linderöd)



Här kommer lite höjdpunkter från andra deltagare:

Vi var 2 st från Linderöds Folkdanslag som njöt av veckan i Frankenberg. Att åka med ett annat lag, om det egna laget inte har möjlighet att få ihop en grupp, är både givande och roligt. Nya erfarenheter, lite andra danser och nya bekanskap. Jag hoppas att fler tar chansen framöver. Dans och musik är berikande. Tack för att vi fick åka med er. *Siv och Kjell*



Det bästa med Europeader är alla möten o utbyten med gamla/Nya människor. All spontanitet, värme, glädje. Höjdpunkten i årets Europeade var avslutningen med fantastisk sång...."What a wonderful world". Tack alla! *Birgitta o Lars Svensson, Orust*



Höjdpunkten var paraden där vi fick ett väldigt gensvar från den månghövdade publiken då de sjöng med i Pippi Långstrump och Vi gå över daggstänkta berg. Vilken glädje och energi det ger. Paraden slutade vid mattältet och strax efter vi satt oss bröt ett väldigt regnoväder ut, det formligen öste ner regn och hagel så det blev vitt på marken. Tältet fylldes snabbt av alla som ville ha skydd och därinne blev det en härlig stämning med en massa musik och spontan dans. Härligt för oss som var där men inte så roligt för dem som fortfarande befann sig ute på gatorna, ca 30 lag hade inte startat paraden när ovädret bröt ut. *Birgitta och Sten*

Marianne

TACK från Morrisdansarna!

Det gick inte att ta fel på att Morrisdansarna Huginn and Muninn var glada att få dansa tillsammans med oss, Malmö Folkdansare, under Europeaden. Ni vet väl vem Huginn och Muninn är? Jo, det är Odens två korpar som han sänder ut i världen varje morgon för att inhämta information åt honom. De flyger över såväl Asgård som Midgård och ser allt. De återvänder sedan till Oden och berättar vad de sett. Hemmavid sitter de på hans skuldror.

Hur som helst damp detta fina tackkort ner i min brevlåda! Dessutom har de skänkt ett dryckeshorn till oss som vi kan ha nere i 26:an.



Komplettera/korrigerar förnya dräkten.

Nu finns många möjligheter att samråda med och få hjälp från Dräkt- och Kulturgruppen Första torsdagen i månaden under hösten, 5 sept. 3 okt. 7 nov. och 5 dec. kl. 18.00 – 19.00. Ingen föranmälan. Tag med dig ditt material och kom till 26an så försöker vi hjälpa dig. Ytterdörren är låst, till vänster om dörren ovanför trappan finns en ringklocka, ring så kommer vi.

Kurs 24 nov kl. 10.00 – 14.00 med tema "Avsluta förklädesband", men allt dräktarbete är välkommet. Föranmälan senast 7 nov. på lista i 26an eller till drakt@folkdans.nu Fika med smörgås serveras till självkostnadspris, 20 kr/person.

Dräktsömnad vissa måndagar i anslutning till barn- och ungdomsträning. Ungdomar och föräldrar kan få hjälp och handledning med dräktsömnad. Kontakta Katarina Persson tfn 0768-799552 i förväg.

Välkommen
Dräkt- och Kulturgruppen



En dröm har gått i uppfyllelse



Vi är många som haft en dröm att få fräscha upp vårt kök i 26:an. De senaste åren har en del luckor trillat av, andra har hängt snett. Inuti skåpen har det varit väldigt slitigt. Till det så har inte alla kontakter fungerat.

MEN NU har vi rivit allt det gamla. Allt som blev kvar var två skåp som vi kan använda till annat. Under de senaste åren har det varit ett par tre översvämningar i köket vilket hade haft mindre bra inverkan på väggen. Det innebar att det var en hel del att laga. Det gick åt mycket spackel.

Vi har haft rörläggare till allt rörarbete och elektriker till all el för det är viktigt att det blir rätt gjort. El arbetet blev större än vad vi beräknat för det var alldeles för lite ström in i köket så det fick kompletteras så nu ska vi inte behöva få strömavbrott i köket mera.

Det var ett stort gäng som var med och rev köket, bar upp det för trapporna och lastade allt på ett släp som när det var fullt kördes till tippen. Det var ett blandat gäng där den yngste var elva år och sedan var det uppåt i alla åldrar. Nästa gång vi var många för att umgås med kompisarna i föreningen var när det var dags att förändra platta paket till skåp och lådor. Vi hade fått en leverans på 1,8 ton med paket i olika storlekar som skulle förvandlas till skåp och lådor. Även denna dag var vi ett gäng från elva år och uppåt.



Rörläggarna hade gjort sitt, elektrikern gjort sitt så långt det var möjligt, väggarna var lagade och målade så nu var det dags för att sätta alla skåp och lådor på plats. Robert, Lars, Jonny och Jan-Åke har gjort ett fantastiskt arbete med det. Under tiden har det varit mycket "snillen spekulerar" när det inte blivit som de tänkt men de har alltid kommit på en bra lösning.

Ett otroligt stort arbete som tagit nästan hela sommaren. Våra tappra byggare har unnat sig några dagars ledigt då och då för att få se solen men de flesta dagar sedan midsommar till öppet hus dagen har det varit någon i lokalen för att arbeta.

Vi som arbetat med planering, rivning och uppsättning är nöjda med resultatet och hoppas att ni alla kommer att vara det. Vi känner nu att vi kan marknadsföra vår lokal och kanske öka nyttjande av lokalen på fredag och lördagskvällar.

Vi i lokalsektionen vill rikta ett stort tack till alla medlemmar och icke medlemmar som varit och hjälpt till med rivning, skruvande och städande.

Lokalsektionen gm Karin





Folkmusikmässa

Nja, jag var väl inte så lojal denna gång. Samtidigt som vi hade öppet hus så var jag nyfiken att besöka folkmusikmässan ”I välsignan och fröjd” i Limhamns kyrka. Denna mässa handlar om den förlorade sonen och är skriven av riksspelman Hans Kennemark och vissångaren Alf Hambe. Verket bygger på gamla folkvisor och tar sin utgångspunkt i liknelsen om den förlorade sonen.

Det var en mässa i folkton med musiker och dansare från Hembygdsgillet och Limhamns kyrkokör under ledning av Magareta Haksten. Det var en trevlig stund och efter mässan blev det ett par danser ute på kyrkbacken.

Eva-Lena

Dräktinventering

I över två år har Dräkt- och Kulturgruppen arbetat med att gå genom, fotografera och dokumentera alla Malmö Folkdansares dräktdelar. Vi har många gånger imponerats av den fantastiska skatt som föreningen äger. Här finns riktigt gamla välbevarade dräktdelar med enastående broderier, nytänk med snabba rationella lösningar men också tidskrävande utsökta broderier på nya dräkter. Här finns dräkter både för de allra minsta och i stora storlekar, både dam och herr, enstaka dräktdelar och kompletta dräkter med ytterplagg.

Hitintills är 398 dräktdelar inventerade (262 dam och 136 herr). Dräktdelarna är försedda med isydda band med unika nummer för varje artikel. Vi har också skapat rutin för lån, en låneförbindelse med skötsel- och tvättnavvisning undertecknas i samband med lån. Alla dräktdelar med låneförbindelse som har återlämnats har varit i gott skick. Eftersom utlåning pågått samtidigt med inventeringen kan det finnas utlånade dräktdelar utan märkning men också dräktdelar som saknar låneförbindelse. Vi vill därför ha kontakt med alla som har en lånad dräkt/dräktdel, se efterlysning ovan.

/Dräkt- och Kulturgruppen



Tack!

Rolf Pålsson har bl.a. skänkt ett par väl använda gula mollskinnsbyxor och toile till några av sina folkdräktsplagg. Byxorna har en intressant historia och platsar i vår museiavdelning, det syns att de har dansat mycket och haft mycket trevligt. Tack för att du skänker.

/Dräkt- och Kulturgruppen

Greetings from Dublin



...and all in the Irish National Folk Company. We are very much looking forward to meeting our friends from the Malmo folk dance team in October at the German festival in Olpe. Our groups first met in 1978 at the German festival of the sounding windrose and the friendship has grown from strength to strength since then.



Our senior group has celebrated the midsummer's festival in Malmo on multiple occasions and have enjoyed learning about the traditions and performing for the Swedish people.

We have also had the pleasure of hosting the Swedish team in Dublin where we enjoyed sharing our dances, learning traditional Swedish and Irish games, visiting historical locations and meeting the Lord Mayor.

More recently in 2017, our children's groups participated in a youth exchange. The Irish team first travelled to Sweden to spend 4 wonderful days in the forest with the Swedish children and had a fantastic trip. For many of the children it was their first time travelling without their parents and for some the first time on a plane. We were all so well looked after and couldn't have asked for anything else. The following October it was our turn to host the Swedish group in a hostel in the Wicklow mountains. It was wonderful for the children to meet again and develop their friendships further. This October will be quite special as many of the children are now on the older youth team and will again get to dance and play together again!

This year our group turns 50 years old. Angeline Whelan is our dance director and is busy teaching dancing each week. Each week we have 2 children's Irish dance classes and 1 senior performance class that is for dancers that are in second level school and older. Angeline also teaches Irish dancing and folk dancing in local schools as part of their school curriculum.

Frank Whelan is the director of the company and is also President of EFCO. Frank also teaches a social dance class once a week for dancers who just want to dance social dances for fun.

We are a non-competitive dance class which is unusual in Irish dancing but our members keep busy travelling to festivals, performing for events or charities and holding family events.

We look forward to many more years of friendship with the Malmo group and to seeing the younger members build friendships just like we have.

Yours in friendship , Deirdre Whelan



Hur gick det med enkäten om hemsidan?

I våras bad vi er medlemmar och även några som är medlemmar i andra föreningar samt helt utomstående att besvara vår enkät kring vår hemsida för att få en uppfattning om hur vi kan förbättra den. Totalt har 47st svar inkommit varav 30st från medlemmar. Stort tack till er alla som hjälpt till!



Vi har fått många kommentarer på båda saker som är bra och dåliga. Allt från små typsnitt, otydliga färger, svårhet att hitta info om våra träningstider, önskan om fler bilder och mycket annat har resulterat i en gedigen lista som vi kommer arbeta med under hösten.

Redan nu syns lite förändringar som till exempel om ny bakgrundsbild i form av ett randigt sommarförkläde.

Så vi hoppas att ni ska tycka om de förändringar som kommer och även hjälper till även fortsättningsvis med att skicka in förbättringsförslag eller om ni hittar felaktigheter i våra medier till media@folkdans.nu.

Med en förhoppning om att vidareutveckla oss i våra sociala medier på ett modernt och ungdomligt sätt önskar vi er alla en skön höst.

Media genom Abigail och Madeleine

Har du bytt adress? Skaffat mail? Ändrat telefonnummer?

Tänk på att så fort någon av dina persondata ändras är det bra om du skickar in detta till medlem@folkdans.nu så vi kan se till att du även i fortsättningen får utskick och att vi har rätt data i vårt medlemsregister.



Nästa presstopp för Snurrebocken är den 19 nov.

Stora och små bidrag kan skickas in efterhand till snurrebocken@folkdans.nu
Tidningen kommer ut 1-2 veckor efter presstopp.

En vecka på Folkhögskolan i Malung

Jag anmälde mig till deras sommarkurs i dans och visste inte riktigt vad det var jag åkte iväg till. Jag visste att det skulle bli mycket dans, att jag skulle få höra fin musik och att veckans tema var Röråspols. Aldrig hade jag kunnat ana hur kul jag skulle få det och hur givande det skulle vara. Vi var sju anmälda till danskursen, vilket kändes väldigt lyxigt faktiskt. Tillsammans med Anna Björk (vår danslärare) och Anders Löfberg (vår spelman) fick vi verkligen jobba med vår egen dans, stil, teknik och även grundligt gå igenom alla olika delar i Röråspolsen. På kvällarna var det fri dans till spellista. Och inte vilken spellista som helst utan spel- och viskursernas väldigt duktiga elever. Vi levde tillsammans i vår lilla bubbla i en vecka fylld med folkmusik, dans, skratt, kramar och tårar. Jag hoppas att snart få återuppleva denna bubbla.

Helt enkelt en underbar vecka med fantastiska nyvunna vänner! Tack!

/Nathali

Vad händer för BUS under hösten?

Välkomna tillbaka till en härlig hösttermin. Första måndagsträningen har redan varit och oj vad kul det var att få träffa er alla igen. Nu mer dansar alla BUS-grupper på måndagar och det verkar fungera väldigt bra. Vi hoppas att det ska vara en möjlighet för oss alla att lära känna varandra ännu bättre.

Under hösten har vi redan en del aktiviteter planerade. Vår ungdomsgrupp tillsammans med några vuxna reser till Tyskland under v.42 och tränar nu stenhårt inför det. Det är uppvisningsprogram, lek, sång och showprogram. Väldigt spännande. Eftersom alla BUS-ledare är med på resan kommer Knattar, Barn och Ungdomar inte ha någon träning den 14/10. Vi planerar dock ett höstlovsmys tillsammans den 28/10 istället. Mer information om detta kommer senare. Den 30/11 kommer vi göra ett nytt försök med att anordna en julfest för allmänheten, så hjälp oss gärna med att göra reklam för den. Dagen efter, den 1/12 är det dags för vår egen julfest för våra medlemmar. Bjud in hela familjen och fira in julen med oss.

Viktiga datum:

3/10 Halvårsmöte

7/10 Tittekväll för Barnlaget och Ungdomslaget

11-19/10 Ungdomslaget i Olpe, Tyskland

14/10 Ingen träning för BUS-grupperna

28/10 Höstlovsmys för BUS-grupperna

4/11 Tittekväll för Knattelaget

30/11 Julfest för allmänheten

1/12 Julfest för våra medlemmar

2/12 Terminsavslutning för BUS-grupperna

Vi tar gärna emot fler dansare i alla våra BUS-grupper så ta med dig kompis, syskonet eller grannen till träningen.

Vi ses i 26:an // Nathali

Kalendarium 2019

September

10 Nybörjarkurs - 10 tisdagar kl. 19.00-20.30, anmälan till dans@folkdans.nu
30 Samdans Måndags- och torsdagsgruppen

Oktober

02 Styrelsemöte
03 Halvårsmöte kl. 18.30-21.30
06 Besök på Åstradsgården i Staffanstorp, anmälan till drakt@folkdans.nu
09 Arbetsdag i 26:an
11-19 Olperesa för BUS:arna

November

07 Samdans Måndags- och torsdagsgruppen
10 Ljustöpning på Wallåkra stenkärlsfabrik, anmälan till Karin Persson
13 Styrelsemöte
15 Presstopp Snurrebocken
24 Kurs med temat "Avsluta förklädesband" kl. 10.00-14.00 i 26:an, anmälan till drakt@folkdans.nu
28 Föreläsning "Dekorera din Spedetröja" med Anna Månsson kl. 20.30- i 26:an, ingen anmälan krävs

December

01 Julfest i 26:an
02 Terminsavslutning knatte-, barn- och ungdomslaget samt Måndagsgruppen
03 Terminsavslutning Herrskapsdansarna
05 Terminsavslutning Vuxenlaget
07-08 Julgranshuggning
25 Julotta - om du vill hålla i det i år kontakta Karin Persson

2020

15/1 Styrelsemöte
17/1 Presstopp
26/2 Styrelsemöte
7/3 Årsmöte i 26:an kl. 11.00-14.00
25/3 Styrelsemöte
27/3 Presstopp
30/7-1/8 Folkdansringens 100-års jubileum i Stockholm
5-9/8 Europead i Klaipėda, Litauen

