

Snurrebocken

Vår medlemstidning med både stora och små inlägg.



Nr. 3, 2023



Ordförande har ordet

Vilken fantastisk förening vi har! Det är verkligen en sådan glädje att kunna åka på en dansresa med deltagare från alla våra dansgrupper (nästan i alla fall – de allra yngsta var inte med) och att vi har en så bra gemenskap och kul tillsammans. Hälsning från våra finlandssvenska vänner är att de gärna kommer på besök igen! Läs mer om resan till Finland längre fram i tidningen.

Vi närmar oss terminsslut, men det är fortfarande massor av roliga saker som händer i föreningen. Tittekväll hos knattelaget, föreningspicknick och dans under nationaldagen, massor med uppvisningar, besök från London under midsommarhelgen och Dans på stranden hela sommaren.

Viss information har redan skickats ut och mer kommer inom kort. Mycket kan ni läsa om här i tidningen och håll koll på hemsidan och våra sociala medier som uppdateras löpande.

Tänk på att prata om vår fina förening så snart du får tillfälle och informera om våra olika arrangemang, så hjälps vi åt att marknadsföra dessa. Du som är aktiv på sociala medier får gärna dela våra olika event, så att alla era vänner kan läsa om det och förhoppningsvis kommer och deltar vid något tillfälle. Dans på stranden är nytt för oss så jag hoppas att se många medlemmar som kommer dit och dansar och umgås under tisdagskvällarna i sommar. Ska bli riktigt spännande att se hur det blir och om det kan göra att många fler dansintresserade känner till Malmö Folkdansare efter denna sommar.

Vi satsar mycket på att synas i sommar vilket jag tycker är fantastiskt roligt. Syns vi så finns vi! En riktigt bra slogan tycker jag. Vi vill ju att alla ska veta att Malmö Folkdansare finns och vad vi gör så att fler hittar till våra träningar. Alla åldrar är välkomna.

Vi ses i dansvimlet i sommar.

Kram Camilla



Redaktionen för Snurrebocken

Kerstin Rur och Royne Larsson



DM info

Är så glad att solen skiner och värmen är äntligen här! Samtidigt är det lite vemodigt att terminen snart är slut. Vi har haft en härlig termin som började med en rivstart då vi körde i gång med Dansesjov i 26:an. Extra roligt har det varit att våra träningar har varit väldigt välbesökta och jag tror och hoppas att ni alla tyckt det varit roligt att komma och dansa med oss både på måndagar, tisdagar och torsdagar. Tanken är att vi fortsätter med samtliga grupper till hösten.

Att sen få avsluta med en givande aktivitet som Dance of Hope till förmån för Barncancerfonden precis innan vi går in för juni-avslutningarna i alla grupper känns också skönt.

Både om Dance of Hope och om alla uppvisningar samt aktiviteter som händer under perioden juni – september kan du läsa om på annan plats i Snurrebocken. Vi är väldigt efterfrågade och har ett fullspäckat program hela sommaren med massor av uppvisningar runt midsommar och i samband med Malmö festivalen, Charlotte Weibulldagen, Skånedan och Katrinetorps skördefest.

Dock är det mest händerika att föreningen i år blivit tillfrågade att leda "Dans på stranden" på dansbanan vid Strandkiosken, Kallis-bryggan, på Ribersborgsstranden sju tisdagar i rad. Naturligtvis går det bra att ta sig dit och dansa alla dagar under veckorna 26–32, men vi hoppas att ni alla kommer på tisdagarna då föreningen mellan kl. 18.30-21.30 kommer leda folkdans. Den första tisdagen hjälper Hembygdsbygget till, men annars är det vårt härliga tjejgäng av dansledare som leder alla i prova-på dans under första timmen för att sen låta den allmänna dansen börja där det även kommer läras ut olika danser.



Så med detta vill jag och DM sektionen tacka alla dansledare, spelmän, dansare och alla andra medlemmar för att ni vecka för vecka och aktivitet för aktivitet ser till att vi är en aktiv och engagerad förening. Utan alla er hade det inte gått - STORT TACK!

Ha en underbar sommar, ser fram emot att ni kommer och dansar med oss på Ribban så ni håller i gång danskroppen under sommaruppehållet!

Somriga kramar till er alla från Dans- och Musiksektionen genom Madeleine Nydahl



Vi gratulerar!

Helen Nörell	60 år	1 juli
Elisabeth Gerderoth	70 år	3 juli
Ann-Christin Nilsson	70 år	14 juli
Timothy Wendel	25 år	16 juli
Ida Persson Willman	5 år	28 juli
Lars-Erik Nilsson	80 år	1 september



BUS informerar

En vårtermin som har varit fylld av olika aktiviteter både på hemmaplan och utomlands närmar sig sitt slut. Några av de aktiviteterna har ni redan kunnat läsa om i tidigare utgåvor av Snurrebocken men några av dem kan ni faktiskt läsa om i detta nummer. Sommarvärmen har börjat ta vid och med den kommer terminsavslutning och många roliga uppvisningar. Här nedan kommer några datum att hålla reda på och mer information kring varje aktivitet kommer via e-post.

230529	Terminsavslutning för barnlaget
230529	Tittekväll för knattelaget
230605	Terminsavslutning för knattelaget och ungdomslaget tillsammans med Tempo/teknik-gruppen
230606	Fira Sveriges nationaldag med Malmö Folkdansare
230608	Extra träning inför sommarens uppvisningar
230612	Extra träning inför sommarens uppvisningar
230617	Uppvisning på Center Syd för ungdomar och vuxna
230619	Extra träning inför sommarens uppvisningar
230621	Uppvisning, Hyllie Park
230623	Uppvisning, Klagshamn IP
230623	Uppvisning, Hyllie Park
230624	Uppvisning, Ängavallen
230630	Uppvisning för ungdomar och Tempo/ teknik- gruppen
230811	Uppvisning och prova på under Malmö Festivalen
230817	Uppvisning och prova på under Malmö Festivalen
230819	Uppvisning, Charlotte Weibulldagen
230820	Uppvisning, Skånedan i Eslöv
230828	Terminsstart för knatte-, barn- och ungdomslaget tillsammans med tempo/teknik-gruppen

Vi dansledare och i sektionen vill tacka för en fantastisk termin tillsammans med alla barn och ungdomar. Vi ser framemot en lika härlig hösttermin och ta då gärna med en kompis vid starten. Ju fler vi är desto roligare är det. Njut av sommaren så ses vi på dansgolvet!

//Barn- & ungdomssektionen genom Nathali Willman

Herrskapsdans

Ännu en termin är avslutad för herrskapsdansarna. Jag räknar mig ännu som nybörjare i denna grupp, trots många år i dansens virvlar. En del uttryck och begrepp är lika som i folkdansen, figuré, dambyte, kedja med mera men ibland dyker det upp något nytt, omkastningar - det kan man undra vad det är för något!

Vi har bland annat dansat Duke of Kent, Ingrid, Grevinnan Brahe, Retour de Spa, Louisenpolka med flera. Ledare är Maria Cedergren och gruppen kommer att vara med på Skånedan i augusti. Kom gärna och prova när vi startar upp igen i höst. Dansar gör vi varannan tisdag, udda veckor mellan kl 19.00 - 21.00.

Då får du lära dig vad omkastning är för något!

Lotta Andersson



Dansledarutbildning i Tobo

Helgen den 29-30 april var vi två ledare på dansledarutbildning i Tobo. Utbildningen var den fjärde och sista delen i riks dansledarpaket och hade temat Leda dansträningar - träna dansledare. Vi kom upp med tåget fredagkväll, där väntade pizza och dans som fyllde kvällen. Utbildningen började på lördagsförmiddagen då vi fick träffa Hanna Schüldt som är sång- och rytmikpedagog. Hon höll i olika övningar som skulle hjälpa oss att bli hörda och pratade om hur allt hänger ihop, andning, röst och kropp. Efter en stund med henne blev vi indelade i två grupper. Den ena fortsatte med Hanna och den andra fick lära sig tre danser av antingen Cecilia Lindqvist eller Annika Emanuelsson, båda två ledamöter i dans- och musiksektionen i riks. Sen blev det lunch, följt av ett byte mellan grupperna. Efter det pratade Annika om gruppen och om hur man som ledare måste läsa av och anpassa sig efter de olika gruppmedlemarna. Sen blev det lite dans med Cecilia för att sen kolla på noterna som spelmännen spelat efter och då förstå varför det går att dansa vissa danser till viss musik men inte andra. Kursdelen för dagen avslutades med att vi i grupper skulle lära ut en av de tre danser vi fick lära oss tidigare under dagen och så klart ge feedback till de andra grupperna.

Till middag hade det beställts catering. Efter det var vi några som kände för en promenad i byn. Men den blev snabbt avbruten av regnet som kom plötsligt. Det ledde till ett klädbyte innan vi fortsatte dansa och ha det trevligt tillsammans med de andra deltagarna. Söndagen började tidigt med frukost, sen kom Bert Persson, dansare, pedagog och koreograf, och gav oss tips om hur man kan göra som dansledare och delade med sig av sina egna erfarenheter. Vi fick också göra några övningar som handlade om att vara synkade och samspelta, antingen i grupp eller i par. Efter lunch bar det sen av hemåt.

Nu sitter vi på tåget och reflekterar över vad vi lärt och hur mycket vi hunnit med. Vi ser redan fram emot att få delta i kommande dansledarutbildningar.

/Moa Nimgård och Anna Larsson
Foto Nathali Willman

Hantverkscafé

Den 23 april träffades vi för årets andra hantverkscafé. Med gemensamma krafter och tips till varandra hade vi en trevlig stund tillsammans i ett regnigt Malmö. Tack Lotta för "gofikan"

Text och foto Helene Nörell





Torsdagen den 25 maj bjöd vi in till Dance of Hope där vi dansade till förmån för Barncancerfonden. Barn och cancer hör inte ihop! Därför började föreningen med detta arrangemang 2021 och det var nu tredje året i rad vi arrangerade Dance of Hope. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Vi satte ett mål att samla in 5 000 kr och vi lyckades samla ihop 5 800 kr vilket är fantastiskt bra! Stort tack till alla som kom och dansade och till alla som bidrog med en peng till forskningen.

Detta är en möjlighet för föreningen att på ett enkelt sätt hjälpa de drabbade barnen samtidigt som föreningen marknadsförs. Många medlemmar kom, men tyvärr så kom ingen utanför föreningen. Vi får jobba på det till nästa år. Kvällen bjöd på stor variation i danserna. Några välkända och några nya för de allra flesta. Lite inspiration från vad några av oss lärde oss i Finland och lite inspiration från Dansledaredagen i våras. Jag hade en rolig kväll och det hoppas jag att alla ni som deltog också hade.

Än en gång, STORT TACK för allas bidrag till att vi slog vårt mål!

Vid tangenterna Camilla Lindvall



Workshop

Lördagen den 13 april träffades Camilla, Nathali, Ann-Katrin, Anna, Alexandra, Moa och Monica för att under fyra timmar workshopa kring temat "Hur får vi fler medlemmar i åldern 4-25 år". Det var givande diskussioner och många förslag som kom upp. Ett antal förslag valdes till slut ut och dessa kommer gruppen att jobba vidare med.

Förhoppningsvis kommer detta att resultera i överfulla grupper och många barn och ungdomar på kölistor.

/Monica Nimgård

Foto: Monica Nimgård och Natali Willman.





Välkomna till Folkdans på Stranden 2023!

På **tisdagar 27 juni*** till **8 augusti** dansar vi svensk folkdans mellan **18.30 - 21.30**.

Första timmen blir det prova-på dans med instruktion.

För mer info gå in på www.folkdans.nu

*) Den 27 juni sker dansen under ledning av Hembygds-gillet, Malmö.

I samarbete med:



— i samarbete med —

KULTURENS
studieförbundet för kulturutövare

Uppvisningar sommaren 2023

I år så har det blivit rena ketchup-effekten på att många vill boka oss för olika arrangemang och vi har fler tillfällen än någonsin som vi ska delta i. Extra kul är att alla våra danslag är med och bidrar under denna aktiva period.



Nedan ser ni när och var vi kommer vara, men håll koll på hemsidan och framför allt i Facebook eventen på vår officiella sida då aktuell data kommer finnas där eftersom många tider fortfarande är ungefärliga.

Störst i år är **Dans på stranden** dit vi hoppas många av er kommer och dansar. Speciellt ser vi fram emot tisdagar då våra dansledare kommer leda folkdans på dansbanan vid Ribersborgsstranden (Strandkiosken, Kallis-bryggan). Det blir en timmes prova-på dans och därefter allmän dans under dansledning. Planering pågår just nu så det ska bli kul att se vad ni tycker om det.

- 230617 kl. 12.00-14.00 Uppvisningar runt om på Center Syd
- 230621 kl. 14.30-15.30 Midsommaruppvisning & danslek på Hyllie Park äldreboende
- 230623 kl. 12.00-13.00 Midsommaruppvisning & danslek på Klagshamns IP
- 230623 kl. 12.00-14.00 Midsommaruppvisning & danslek vid Soldattorpet i Limhamn
- 230623 kl. 14.30-15.15 Midsommaruppvisning på Hyllie Park äldreboende
- 230624 kl. 14.30-16.00 Midsommaruppvisning & danslek på Ängavallen
- 230627 kl. 18.30-21.30 Dans på stranden & prova-på dans vid Ribersborgsstranden
- 230630 kl. 18.00-18.30 Uppvisning på företagsevent
- 230704 kl. 18.30-21.30 Dans på stranden & prova-på dans vid Ribersborgsstranden
- 230711 kl. 18.30-21.30 Dans på stranden & prova-på dans vid Ribersborgsstranden
- 230718 kl. 18.30-21.30 Dans på stranden & prova-på dans vid Ribersborgsstranden
- 230725 kl. 18.30-21.30 Dans på stranden & prova-på dans vid Ribersborgsstranden
- 230801 kl. 18.30-21.30 Dans på stranden & prova-på dans vid Ribersborgsstranden
- 230808 kl. 18.30-21.30 Dans på stranden & prova-på dans vid Ribersborgsstranden
- 230811 kl. 16.40-17.40 Uppvisning och prova-på vid Malmö festivalen, Fontänenscenen
- 230813 kl. 11.30-15.00 Uppvisning och bord vid Föreningens dag, Gustav Adolf torg
- 230817 kl. 16.00-17.00 Uppvisning och prova-på vid Malmö festivalen, Fontänenscenen
- 230819 kl. 11.00-17.00 Uppvisningar & prova-på dans vid Charlotte Weibulldagen, Möllegården i Åkarp
- 230820 kl. 13.00-17.00 Deltagande och uppvisningar vid Skånedan i Eslöv
- 230917 kl. 11.00-17.00 Uppvisning vid Katrinetorps Skördefest



Vi hoppas vi ses när vi uppträder runt om "i stan".
Hör av er om ni har några frågor eller vill anmäla er.

Glad aktiv sommar önskar,

Barn- och Ungdomssektionen samt Dans- och Musiksektionen
genom Nathali Willman & Madeleine Nydahl

Resa till Finland



Vad minns ni extra mycket från Finlandsresan?

Bordsfotboll

grillade korv

Fiskmåsiska

bada

**Åkte båt på
sjön**

**Mumin
shoppen**

Olympiaden



Resa till Finland



Uppvisningar, resor, kurser--nej, den tiden är förbi. Min "gamla" kropp med flera reservdelar kan dansa lite för eget nöjes skull, men platsar numera bättre på första raden i publiken. Det var min inställning tills en alldeles speciell inbjudan kom från Haga Ungdomsförening. Det är en finlandsvensk förening vars barngrupp besökte "våra" barn för fyra år sedan. Återbesöket blev sen uppskjutet pga pandemin, men nu var det äntligen dags och nu var deras inbjudan lite förändrad. Den riktade sig till HELA föreningen, till ALLA åldersgrupper.

Wow, det här var faktiskt lockande. Jag som brukar skryta med att mina föräldrar dansade, nu dansar jag, min dotter, svärdotter och mina barnbarn. Nu ska vi till och med få göra en resa tillsammans, allihopa -tre generationer. Det kunde jag inte tacka nej till.

Som ytterligare "grädde på moset" skulle det ske som en riktig gruppresan. Resa tillsammans, bo tillsammans och självklart dansa tillsammans. Som en enda stor familj på 22 personer, den yngsta 8 år och den äldsta 74 år ung.

Vi träffades på Kristi himmelfärds morgon kl 7.05 för att gemensamt ta tåget till Kastrup och sedan vidare med flyg till Helsingfors.

Värdarna mötte oss och tog oss till sin fina föreningslokal "Huffen". Här bjöds vi på middag och här blev det en gemytlig eftermiddag och kväll med promenad, pyssel, kortspel och andra spel, samtidigt som vi kunde njuta av härlig fiolmusik.

Sen togs madrasserna fram, för här på golvet skulle vi alla sova den första natten. Nja, inte riktigt alla, för några ur vår grupp hade önskat sig riktiga sängar, så de blev skjutsade till annat boende. Jag sov jättegott trots eller kanske tack vare, en härlig symfoni att stämma in i.

För fredagen stod det sightseeing i Helsingfors på programmet. Vi blev guidade av Janne och det började med ett besök i det helt otroligt fantastiska biblioteket Ode. Sen gick turen till alla barns förtjusning, stora som små, till "Moomin shopen". Där gjordes helt säkert många fina fynd.

När det blev lunchdags hade vi kommit till den långa fina Esplanaden där var och en eller i smågrupper, kunde finna en uteservering och njuta i det fantastiskt fina vädret.

Sen kollade vi upp att presidenten var hemma. Det var han, för flaggan var hissad och vakterna stod strikta på plats utanför hans dörr.

Som sig bör(!?) på en sightseeing så besökte vi också kyrkor. En vacker ortodox kyrka som vi kunde gå in i och beundra dess otroliga prakt.

Domkyrkan som var låst, men som var mycket vacker från utsidan.

När det sen var dags för tredje kyrkan tyckte de yngre och de allra äldsta ur gruppen att glasspaus lockade mera. Kön blev lång, men glassen var jättegod och värd att vänta på.

Som avslutning drog vi sen iväg till stadion där alla svenskskolor från hela Finland var samlade och tävlade både i lagstafetter och i bästa hejarklack. Många av föreningens barn deltog.

Sen åkte vi "hem" till Huffen och åt middag innan vi stuvades in i bilar för färd till Luks lägergård i Norra Esbo, där vi skulle vara tillsammans resten av vårt besök. En helt fantastisk anläggning och idyll. Där var en byggnad med sovsalar och sängar till oss alla och även kök och matsal. Där var en byggnad med bastu både för damer och herrar och duschar, toaletter och även en samlingsal som vi

dock inte behövde använda eftersom det var så fantastiskt härligt väder. Ytterligare en öppen byggnad med grillplats, där självklart kvällsmaten, grillad korv, inmundigades. Men pricken över i:et var en brygga ut till den vackert belägna sjön och där badade vi i 16 gradigt sjöavatten och kombinerade naturligtvis med sauna enligt riktig finsk tradition.

Ja, vädergudarna stod verkligen på vår sida, så allt umgänge blev utomhus. Vi tog promenader, lekte, dansade så klart och riktigt njöt av vår samvaro. För det var bara glada miner oavsett om jag kom till en 10-åring, en 19-åring eller en jämgammal danspartner i dansens virvlar. Dansen gillar vi ju allihopa och det var kul att se hur mycket likheter där var, när vi fick prova på de finsksvenska danserna och de fick lära sig våra danser.

Vi hade också en olympiad med blandade lag, både ålder och nationalitet. 8 grenar snillrikt utvalda så att de passade lika bra för 8-åringen som för 74-åringen. T.ex att tillverka ett pappersflygplan som kunde flyga så långt som möjligt, att få en papiljott att så snabbt som möjligt förflytta sig på ett långt snöre eller släppa ner ett mynt i en vattenspann och hamna i ett glas som stod på botten.

Men tiden går fort när man har roligt, så alldeles för snart hade vi kommit fram till söndag eftermiddag och dags för avsked. Vi bildade en jättestor ring och gick runt så att vi fick säga tack, adjö, farväl och på återseende till var och en med en kram eller high five vilket som kändes bäst och jag är säker på att det fälldes någon tår.

Den äldsta, men otroligt nöjda tanten i gänget.

Ann-Margreth Norin

Foto Camilla Lindvall



Nordring, Bornholm 6-10 april

Jag tänkte dela med mig om något som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och en resa som förstärkte känslan om varför jag med glädje engagerar mig i olika projekt i vår stora organisation.

Nordring är en inspirationskurs och ett kulturutbyte för ungdomar i åldern 18-25 år som äger rum vart tredje år över påskhelgen. 2023 var det Danmarks tur att stå som arrangör. Kursen erbjuder en fantastisk möjlighet att fördjupa sig i de nordiska folkdans- och folkmusiktraditionerna, dela med sig av sina erfarenheter och få lära sig mer om de nordiska grannländernas traditioner. Under några härliga dagar i april fick de 20 deltagarna skapa mysiga sångstunder, roliga danspass och träna sina språkkunskaper tillsammans.



Jag fick äran att delta på Nordring som observatör från Svenska Folkdansringen, eftersom det är vår tur att arrangera Nordring år 2026. Och det var verkligen en ära att få vara med den här helgen. Jag åkte dit med en dast den information som jag fått via e-post och visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig mer än vad som stod i inbjudan. De 20 ungdomarna som deltog bjöd mig på en helg som jag sent kommer att glömma. När man har ett spikat program som är fyllt med danspass, sångstund, diskussionsgrupper, föreläsningar etc finns det inte mycket tid över till fritid. Men eftersom deltagarna själva "äger" helgen var det upp till dem att få ut så mycket som möjligt av den. Det här gänget bjöd på otroligt mycket engagemang och glädje. De diskuterade tunga ämnen som – hur behåller man de unga i sin verksamhet i respektive land och – vad de vill göra med sin dans/ musik i framtiden? Men de lyckades också finna tid att prova varandras olika instrument (och det fanns många), dansa på bussen, vara med i Bornholms TV-nyheter, leka roliga påsk-lekar och sjunga mäktiga ballader från Färöarna.

Helgen avslutades med varma kramar och löften om att träffas snart igen. Några träffades redan under Kristi himmelfärdshelgen i Norge, några kommer att ses på Barnlek i Lerum i sommar och vi alla planerar för att delta på Nordlek i Norge 2024.

Den här möjligheten som jag fick, som gav mig så många varma minnen och många nya fina vänner är en av orsakerna till att jag dansar och engagerar mig. Jag skickar med några bilder för att försöka visa hur fantastisk min påskhelg var (vill ni se fler så finns det på Svenska Folkdansringens Instagram).

Tack för att jag fick berätta!

Mvh, Nathali Willman



Knattarnas tittekväll 230529

Nu har snart hela terminen gått och det var dags för "Tittekväll". Tyvärr var ett av tre barn sjuka, men det var såklart väldigt kul att få titta på vad barnen lärt sig ändå! Man blir ju stolt som föräldrar, samtidigt får man så många minnen från när man själv dansade som barn. Man blir alldeles varm i hjärtat! Kul var det dessutom när pappa och lillasyster försökte sig på att dansa "Snurrebocken". Vi fick

även dansa Idas favoritdans "Papegojan", så roligt när alla fick leka pytonorm på golvet!

Tack för en väldigt trevlig kväll!
/Theres Willman, Idas mamma.



Kalender 2023

Kalendern är fylld med planerade aktiviteter så långt som vi i dagsläget vet vad som kan genomföras, så kolla gärna in på vår hemsida och Facebook där vi uppdaterar kontinuerligt. För alla aktiviteter går det bra att maila dans@folkdans.nu för mer information eller anmälan.



Juni

- 01 Terminsavslut Vuxna Folkdans
- 02 Funktionärsträff kl. 18.00
- 05 Terminsavslut Knattelag, Barnlag & Mellanlag samt Vuxna Folkdans Tempo/teknik & Ungdomar
- 06 Nationaldagsfirande med picknick och dans kl. 14.00, info och anmälan till drakt@folkdans.nu
- 08 Extra träning inför sommarens uppvisningar
- 12 Extra träning inför sommarens uppvisningar
- 17 Uppvisning runt om på Center Syd Löddeköpinge kl. 12.00-14.00
- 19 Extra träning inför sommarens uppvisningar
- 21 Uppvisning på Hyllie Park äldreboende kl. 14.30-15.30
- 22-25 Midsommar med besök från föreningen vänförening MacLennan, England
- 23 Midsommarfirande på Klagshamns IP kl. 12.00-13.00
- 23 Midsommarfirande vid Soldattorpet i Limhamn kl. 12.00-14.00
- 23 Uppvisning på Hyllie Park äldreboende kl. 14.30-15.15
- 24 Midsommarfirande på Ängavallen kl. 14.30-16.-30
- 27 Dans på stranden på dansbanan på Ribersborgsstranden vid Strandkiosken kl. 18.30-21.30
- 30 Uppvisning vid företagsevent kl. 18.00-18.30



Juli

- 04 Dans på stranden på dansbanan på Ribersborgsstranden vid Strandkiosken kl. 18.30-21.30
- 11 Dans på stranden på dansbanan på Ribersborgsstranden vid Strandkiosken kl. 18.30-21.30
- 12-15 Föreningsresa till Europead Gotha, Tyskland
- 18 Dans på stranden på dansbanan på Ribersborgsstranden vid Strandkiosken kl. 18.30-21.30
- 25 Dans på stranden på dansbanan på Ribersborgsstranden vid Strandkiosken kl. 18.30-21.30

Augusti

- 01 Dans på stranden på dansbanan på Ribersborgsstranden vid Strandkiosken kl. 18.30-21.30
- 08 Dans på stranden på dansbanan på Ribersborgsstranden vid Strandkiosken kl. 18.30-21.30
- 11 Uppvisning och prova-på dans på Malmö Festivalen, Fontänenscenen kl. 16.40-17.40
- 13 Uppvisning och bord vid Föreningarnas dag, Gustav Adolfs torg kl. 11.30-15.00
- 17 Uppvisning och prova-på dans på Malmö Festivalen, Fontänenscenen kl. 16.00-17.00

- 17 Terminsstart Vuxna Folkdans
- 19 Uppvisning vid Charlotte Weibulldagen på Møllegården i Åkarp kl. 11.00-17.00
- 20 Deltagande och uppvisningar vid Skånedan i Eslöv kl. 13.00-17.00
- 23 Styrelsemöte
- 25 PRESSTOPP Snurrebocken
- 28 Terminsstart Knattelag, Barnlag & Mellanlag samt Vuxna Folkdans Tempo/teknik & Ungdomar
- 29 Terminsstart Herrskapsdansarna

September

- 17 Uppvisning vid Katrinetorps Skördefest kl. 11.00-17.00
- 27 Styrelsemöte
- ?? Walk of Hope till förmån för Barncancerfonden

Senare

- 12/10 Halvårsmöte kl. 18.30
- 16/10 Hantverkscafé
- 21/10 SAVE THE DATE! Dags för föreningsfest!
- 8/11 Hantverkscafé
- 15/11 Styrelsemöte
- 17/11 PRESSTOPP Snurrebocken
- 6/12 Hantverkscafé

Nästa presstopp för Snurrebocken är den 25 augusti 2023!

Stora och små bidrag kan skickas in efterhand till

snurrebocken@folkdans.nu



Generell information:

Organisationsnummer: 802505-9000

Bankgiro: 5205-1000

Swish: 123 348 1199

E-postadresser:

Allmänna frågor: info@folkdans.nu

Ordförande: ordforande@folkdans.nu

Ekonomiska frågor: ekonomi@folkdans.nu

Medlemsfrågor eller adressändringar: medlem@folkdans.nu

Bidrag till Snurrebocken: snurrebocken@folkdans.nu

Föreningen är ansluten till och genomför aktivitet i samarbete med:



Svenska
Folkdansringen

KULTURENS