

Snurrebocken

Vår medlemstidning med både stora och små inlägg.



Nr. 5, 2024



Ordförande har ordet

Advent närmar sig och med det förberedelserna inför jul. Jag ser fram emot att följa våra sociala medier där jag hoppas att ni medlemmar visar upp hur just ni förbereder er inför advent och jul. Mina egna förberedelser har redan börjat i och med att jag var med och stöpte ljus i Vallåkra för någon helg sedan. För mig är det en mjukstart på julen. För 20 år sedan började den traditionen och jag tror att jag bara missat att vara med ett år. Så härligt att nästa generation nu följer med och är superaktiva och gör så fina ljus.

Snart är det julfest och terminsavslutning i samtliga våra grupper. Men innan vi alla tar ett välförtjänt jullov från dansen så har vi uppvisning på Katrinetorps julmarknad, julgranshuggning och julotta att se fram emot. Kom ihåg att anmäla er till dessa arrangemang antingen på anslagstavlan i 26:an eller till ansvarig.



Det har varit ett intensivt år med många olika aktiviteter - det är det som gör Malmö Folkdansare så kul att vara engagerad i. Tillsammans bidrar vi till denna fina gemenskap som gör att fler hittar till vår verksamhet. Under året har vi fått flera nya medlemmar i olika åldrar allt från knattelagare till ungdomar till vuxna till äldre. Jag är så glad för detta och hoppas alla ni nya känner er väl mottagna och välkomna i föreningen.

2025 kommer även det att bli ett aktivt år. Planeringen är i gång. Vissa aktiviteter är kända så som våra träningskvällar, vissa är i början av planeringen och andra har kommit en bit längre. Information kommer löpande efterhand som vi har något att presentera. Jag hoppas att hantverkscaféerna fortsätter, ser fram emot olika kurser inom distriktet, vi kanske får något besök eller åker på någon resa. Ser med förväntan fram emot 2025 och vad det har att erbjuda. Har du något förslag på vad vi ska hitta på? Berätta det gärna för mig!

När julhelgen kommer önskar jag er alla en riktigt skön avkoppling med era familjer. Jag ska njuta av fina dagar med mycket familjemys och att sonen kommer hem från Schweiz över jul och nyår.

God Jul och Gott Nytt År önskar jag er alla!

Kram Camilla

Julgranshuggning



Du har väl inte missat att vi har julgranshuggning lördagen den 14 december. Än är det inte för sent att anmäla att du vill hjälpa till ett par timmar. Det behövs hjälp under dagen men även med efterarbete när vi kommer tillbaka till 26:an. Då ska ett släp tömmas och allt vi haft med oss ska bäras ner.

Hör gärna av dig till Karin Persson 0725 47 78 81 om du har några funderingar kring vårt roliga projekt med granhuggning, servering av glögg och pepparkakor mm.

Lokalsektionen/Karin

Välkomna till Julotta i Sankt Nicolai Kyrka i Trelleborg

Den 25 december samlas vi utanför kyrkan kl. 6 för att porta ett fackeltåg och hälsar besökarna välkomna

Efter kyrkan bjuder familjen Nilsson in till frukost på Heskillegatan 10 en bit bort från kyrkan

Anmälan sitter uppe i 26:an fram till den 5/12 men det går bra att anmäla sig till Ann-Charlott 076 711 95 96 eller durtotta@telia.com. Sista dag är 11/12

Mer info kommer i god tid innan det är dags med samlingsplats och parkering för de som har anmält sig

Hoppas vi ses på juldagsmorgonen

Hälsningar Familjen Nilsson





Bingolotto Julkalendrar och Uppesittarlotter till jul!

Kvällen den 23:e december kommer det att bli en lång och härlig direktsändning med Bingolotto som utlövar jultämning och underhållning av högsta kvalitet.

Det ska rimmas till julklappar, sjungas härliga julsånger och inte minst ska vinster delas ut. Bingolotto har lovat fler vinster än någonsin tidigare!

Malmö Folkdansare säljer i år både lotter till uppsittarkvällen den 23 december och julkalendrar att skrapa ända fram till julafton!

Priset för lotterna är 100 kronor för enkellott, 200 kronor för dubbellott och 300 kronor för trippellotten. Julkalendrarna säljer vi för 100 kr styck.

Beställ av din Malmö Folkdansare-representant och ge därmed ett välkommet bidrag till föreningens verksamhet.

Stort TACK och God Jul önskar,



Ljustöpning

Den tredje november åkte 10 personer från Malmö Folkdansare till Wallåkra för årets ljustöpning. Vi var en blandning av nya och erfarna deltagare. Väl på plats fick vi en introduktion och därefter stöptes det ett flertal ljus i olika former där resultaten blev väldigt fina och unika. Det var en härlig och inspirerande dag som gav oss alla nya färdigheter.

Klara Albrecht



Foto Madeleine Nydahl



Besök på Svaneholms slott, Skurup.



Den mest kände ägaren till renässansborgen Svaneholm är Rutger Macklean som införde enskiftet på 1780-talet. Utöver Mackleanrummet, som visar delar av Mackleans liv och verk, finns intressanta utställningar om allmogeföremål, Skånska kriget, skolsal från sekelskiftet, 1800-talets leksaker, lanthandel och en textilsamling med högreståndsdrafter, särkar, möbler, agedynor, folkdräkter, dräktsilver, knypplade spetsar med mera.

Det var därför med stor nyfikenhet som tretton medlemmar i Malmö Folkdansare samlades framför slottsporten söndagen 29 september. Den mångsidige och mycket kunnige guiden John Wickman tog väl hand om oss och bjöd på både tankeväckande, roliga och inlevelsefulla historier om slottet, dess inredning, textilier från olika samhällsstånd och om människorna som levt och verkat här. Några rysliga historier om slottets spöken fick vi också.

Svaneholms slott hade en föregångare som hette Skuderup som låg vid Skurups kyrka. Runt år 1530 ledde krig och oroligheter till att Skuderup övergavs och Svaneholm började byggas på en holme i Svansjön. Vallgraven som omgav holmen och slottet fylldes igen i slutet av sjuttonhundratalet. Slottet är byggt i en fyrkant och fungerade i orostider även som borg. Genom skjut- och kastgluggar i de övre våningarna kunde invånarna försvara sig mot anfallare.

År 1782 ärvde Rutger Macklean slottsegendomarna med fyra byar, sjutusen tunnland mark och reformerade därefter traktens jordbruk. Reformen, kallades enskiftet, innebar att de små åkerlapparna slogs samman och sedan delades upp i hemman om fyrtio tunnland. Syftet var att effektivisera jordbruket. Bönderna tvingades flytta till nybyggda gårdar mitt på varje hemman. Gårdarnas väggar uppfördes med en ny teknik kallad "mackelering" där halm trampas in i leran som



ett slags armering. Reformen låg i tiden. Inspirationen kom från bland annat England, Holland och Danmark och grundades på tanken att landets välstånd var beroende av jordbruket och markens bördighet.

På slottsvinden, det så kallade skytteloftet, finns en spännande utställning om skånska kriget 1675-1679. Kriget involverade unionen Danmark-Norge och Sverige. Genom att invadera Skåne ville danske kungen Kristian V ta tillbaka landområden danskarna förlorat vid freden i Roskilde 1658.

Mätta på intryck, upplevelser och gripande och spännande historier samlades sedan vi för en gemensam picknick-lunch i slottsparken. Tack till vår dräkt- och kulturgrupp för ett minnesvärt arrangemang.

Per-Arne Nörell



Arbetsdagen den 9 november

Ett stort tack till alla er som hörsammade vår arbetsdag. När vi gick hem efter fem timmar så var vi trötta - men oj vad mycket som blev gjort! Under tiden som det inventerades, dammsugades stolar, dammades rör, städades farstu och caféet mm, kom det fram olika idéer som jag hoppas kan vara till nytta när vi i början på nästa termin planera lite för utsmyckning mm i lokalen.

Lokalsektionen/Karin



Utsmyckningsgrupp

På halvårsmötet kom ett förslag att vi skulle se över utsmyckningen i vår lokal. Styrelsen har efter detta tagit beslut om att tillsätta en grupp som arbetar fram ett intressant förslag. Vi uppskattar om det är några medlemmar som vill vara med i denna grupp. Det är ni dansare och slöjdare som är ofta i lokalen som kanske sitter inne med massor med idéer.



Anmäl ditt intresse till lokal@folkdans.nu eller till Karin Persson, 0725 47 78 81 senast 20 december

Vi gratulerar!

Carina Engström
Thomas Pilkrone
Ingrid Edén-Nilsson
Mats Hansinger

65 år	30 november
80 år	30 december
80 år	3 januari
75 år	28 januari



Nästa presstopp för Snurrebocken är den 10 januari 2024!

Stora och små bidrag kan skickas in efterhand till snurrebocken@folkdans.nu



Redaktionen för Snurrebocken

Kerstin Rur och Royne Larsson

Generell information:

Organisationsnummer: 802505-9000

Bankgiro: 5205-1000

Swish: 123 348 1199

E-postadresser:

Allmänna frågor: info@folkdans.nu

Ordförande: ordforande@folkdans.nu

Ekonomiska frågor: ekonomi@folkdans.nu

Medlemsfrågor eller adressändringar: medlem@folkdans.nu

Bidrag till Snurrebocken: snurrebocken@folkdans.nu

Föreningen är ansluten till och genomför aktivitet i samarbete med:



Svenska
Folkdansringen

Kalender 2024-2025

Kalendern är fylld med planerade aktiviteter så långt som vi i dagsläget vet vad som kan genomföras, så kolla gärna in på vår hemsida och Facebook där vi uppdaterar kontinuerligt.

För alla aktiviteter går det bra att maila dans@folkdans.nu för mer information eller anmälan.

**December**

1 Julfest kl. 14.30-17.30, frågor till Lotta Andersson

2 Terminsavslutning Knattelag, Barnlag och Vuxna Tempo/teknik med Ungdomar

3 Terminsavslutning Herrskapsdans

5 Terminsavslutning Vuxna Folkdans med glöggfest

7 Uppvisning och dans kring kranen vid Katrinetorps julmarknad kl. 11.30-14-30

14 Julgranshuggning, anmälan i 26:an eller till lokal@folkdans.nu

25 Julottan i Trelleborg med frukost hos familjen Nilsson, anmälan i 26:an eller till Lotta Andersson

Januari

9 Terminsstart Vuxna Folkdans

13 Terminsstart Knattelag, Barnlag och Vuxna Tempo/teknik med Ungdomar

14 Terminsstart Herrskapsdans

Senare

250301 Årsmöte kl. 10.00

250307-9 Ungdomsresa till Danmark